



Nieuw begin

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.

Werner Pieterse

Vieringen komende twee weken

Woensdag 5 april - Oecumenische vesperdienst

19.00 uur Nicolaaskerk Ellecom
Voorganger Jantine Groenewold

Donderdag 6 april - Witte Donderdag

19.00 uur - Ontmoetingskerk
Voorganger ds. F.Z. Ort. Heilig Avondmaal.

Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag

19.00 uur - Petruskerk
Voorganger ds. R.W. Heins

Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag

19.00 uur - Boskapel
Voorganger ds. F.Z. Ort

Zondag 9 april - Paasdageraadsdienst

7.00 uur - Petruskerk
Voorganger ds. F.Z. Ort en gemeenteleden

Let op:

in 'Ingezoomd' staat als aanvangstijd 7.30 uur
maar die tijd is later gewijzigd in **7.00 uur**.

Zondag 9 april - Paasmorgendienst

10.00 uur - Ontmoetingskerk
Voorganger ds. R.W. Heins

Vrijdag 14 april - Vrijdagmiddaggebed

15.00 uur – In of om de Boskapel

Zondag 16 april - Beloken Pasen

10.00 uur - Ontmoetingskerk
Voorganger ds. F.Z. Ort
10.00 uur – Petruskerk
Voorganger ds. J.B. Quik-Verweij (Heelsum)

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de
Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden
gevolgd op internet via de website:

www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>



Palmpaastok

Tijdens de dienst op Palmzondag, 2 april,
werden er door de kinderen prachtige
Palmpaastokken gemaakt. Na afloop van de
dienst kwamen zij vrolijk zingend binnen.
“Hosanna” klonk het door de kerk, hierbij

gebruikten zij verschillende muziek-instrumentjes en de Palmpaasstokken werden door iedereen bewonderd. Een mooi gebruik waar vertederd naar gekeken werd en natuurlijk uitbundig meegezongen.



Een ander mooi gebruik van de Palmpaasstok kun je vinden op de Margrietschool in Spankeren. Hier gingen de kleuters met hun versierde stokken jl. maandag de straat op en maakten een rondje door het dorp. Hier een ander lied : over een paashaas, daarbij werden bloembakjes uitgedeeld aan oma's en opa's in de buurt. Leuk detail: die stokken zijn dertig jaar geleden gemaakt door mijn vader en nu wandelt onze kleinzoon er weer mee.



In de Palmpaasstok wordt het lijdensverhaal van Jezus gesymboliseerd. Alle onderdelen van de Palmpaasstok hebben een betekenis.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend.

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Versiering: De stok mag vrolijk versierd omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad.

Tineke van Middelkoop

Bloemen

Vorige week zijn de bloemen uit de kerk gegaan naar de heer D. Goedhart en mevr. W. Schellinger-Vroege beiden in Dieren.

In de week daarvoor zijn er ook bloemen gebracht bij de heer H. Semplonius in Laag-Soeren en afgelopen week bij mevr. N. Tiggelaar-van den Dolder in Dieren.

Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor het echtpaar Reesink in Laag-Soeren en het echtpaar G. van Drunen-de Ruijter in Dieren.

Bericht van overlijden

Op zondag 2 april jl. is overleden

Hendrik (Henk) Semplonius

in de leeftijd van 66 jaar.

Henk woonde samen met zijn vrouw Klaske aan de Eerbeekseweg 1 te Laag-Soeren.

Er is gelegenheid om thuis bij de familie afscheid van Henk te nemen en de familie te condoleren op donderdag 6 april a.s. van 15.00 tot 16.30 uur.

De crematie zal in familiekring plaatvinden op vrijdag 7 april.

De familie zou het fijn vinden als u een enkele bloem wilt nemen als groet aan Henk i.p.v. een bloemstuk.

Wij wensen Klaske en hun kinderen Idde/Aneke en Sander/Floor heel veel strekte om dit verlies te dragen.



Met dank voor bloemen en de kaart

Samen met Hans willen we u heel hartelijk danken voor de mooie bloemen en voor de kaart met alle namen, die we zondag 26 maart ontvangen hebben. Allebei sieren ze de kamer van Hans in Intermezzo, waar hij momenteel na een enkelbreuk en -operatie revalideert. Met vriendelijke groeten, Hans en Els Mann



Pastorie weer bewoond

De familie Heins - de Bruin heeft vorige week haar intrek genomen in de pastorie aan de Overweg 22 in Spankeren.

In de afgelopen maanden zijn er door het College van Kerkrentmeesters en vele hulptroepen heel veel werkzaamheden uitgevoerd aan de woning. In een korte tijd is veel werk verzet. In nauw overleg met de toekomstige bewoners is er een mooi plan gemaakt om de woning weer helemaal up-to-date te maken en het resultaat mag er zijn.

Wij wensen onze predikant, zijn vrouw Roos en de twee thuiswonende kinderen Lidewij en Hannes heel veel geluk in hun nieuwe woning en nieuwe woonomgeving.

Dat zij zich er snel thuis mogen gaan voelen.



Week vrij ds. Ronald Heins

De week na Pasen ben ik vrij. Ik heb dan tijd om na de verhuizing te klussen in ons nieuwe huis. Er is de afgelopen tijd heel hard gewerkt om alles op te knappen en te vernieuwen. Het huis is er enorm op vooruit gegaan en we wonen er dan ook met veel plezier in, helemaal nu de lente in aantocht is. De meeste dozen zijn uitgepakt, de (boeken)kasten weer gevuld en gelukkig hoeven we ons niet meer suf te zoeken naar dat ene boek of die schroevendraaier. Alles krijgt z'n nieuwe plek en zo ook wij. In dringende gevallen zal Meinie Visser mij deze week vervangen.

Een hartelijke groet vanuit Spankeren,
Ronald Heins

Lekkere Paaskoekjes bij de Koffie!

Op eerste paasdag zullen de kinderen van de Kindernevendienst koekjes versieren voor bij het kopje koffie of thee na afloop van de dienst.

Deze verkopen we om de familie Schouten te steunen bij het trotseren van de **Alpe d'HuZes** in juni. Wat een prestatie!



Als KND zijn we natuurlijk reuze trots op onze meiden Liselotte en Jasmijn, die dit alweer voor het tweede jaar gaan doen; we steunen ze graag.

Laat de koekjes u dus heerlijk smaken!

Vergeet u dus niet kleingeld mee te nemen op eerste paasdag? U mag zelf bepalen wat u bijdraagt.

Kindernevendienst



Eid al- fitr, het Suikerfeest

Donderdagavond 20 april 2023 eindigt de Ramadan, de islamitische vastenmaand en begint Eid al- fitr, het Suikerfeest. Dit jaarlijkse feest duurt officieel drie dagen en gaat gepaard met veel tradities. Als teken van verbondenheid willen we, zoals gebruikelijk, een groet en felicitatie overbrengen aan de moslimgemeenschap in Dieren en omgeving. Deze wordt overhandigd aan de Selimiye Moskee te Dieren. U kunt deze groet zondag 16 april ondertekenen voor of na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Dieren en de Petruskerk in Spankeren.

*Raad van Kerken Veluwezoom
Hannie Brouwer secretaris*



MEVE Ontmoetingsmiddag

De volgende Ontmoetingsmiddag wordt gehouden op woensdag 26 april a.s. Het programma voor deze middag is een gezellig autotochtje in onze omgeving.

Natuurlijk houden we onderweg een tussenstop voor een kopje koffie/thee met iets lekkers!

U bent van harte welkom en u kunt zich opgeven bij Gerrie Weerwag: telefoon 422702 Bij geen gehoor Rika Postema: tel. 416915. Om 14.00 uur vertrekken we vanaf de Ontmoetingskerk en we zijn rond 17.00 uur weer terug.

Een aantal mensen heeft zich al opgegeven. Gaat u ook mee? Bel dan zo snel mogelijk! We willen het graag vóór vrijdag 21 april 12.00 uur weten.

*Vriendelijke groet,
MEVE bestuur*



kerk in actie

Cake en koek verzoek

30 april. Die datum klinkt nog steeds voor velen een beetje feestelijk. Een mooie zondag om bij de koffie na de dienst iets lekkers te hebben.



De bedoeling is plakken cake of koek te gaan verkopen à € 0.50, waarvan de opbrengst is voor ons spaardoel: Hulp aan kinderen in Colombia. Vandaar onze oproep mee te bakken om het Cake en Koek Verzoek tot een groot succes te maken.

Om zeker te weten dat er genoeg te verkopen zal zijn graag vooraf uw / jouw bijdrage uiterlijk 22 april doorgeven aan: Henny van Dijk, 0313 - 414958, hennywet@hotmail.com Of Hennie Jensen, 0313 - 414175 / 06 36572891 fam.hk.jensen@gmailcom Heel hartelijk dank
Werkgroep Kerk in Actie



De 3e collecte op zondag 9 april 2023 – PASEN is bestemd voor een project van Wilde Ganzen: Biologische landbouw in Oeganda Helpt gezinnen vooruit.

35 gezinnen in Oeganda krijgen een training om hun eigen biologische voedsel te verbouwen. Dat helpt om de gezondheid van het hele gezin te verbeteren. Het Buikwe district in het oosten van Oeganda is een agrarisch gebied. De grond is hier zeer vruchtbaar en er groeien cassave, groene bananen, zoete aardappel, mais en bonen. En toch hebben veel gezinnen te maken met ondervoeding en er is zelfs hongersnood.

Geen voedsel voor eigen kinderen

De belangrijkste oorzaken: de hoge voedselprijzen, gezinnen met veel kinderen en afwezige vaders. Moeders die het geluk hebben dat ze over eigen land beschikken, verkopen vaak noodgedwongen hun hele oogst. Zo blijft er niets over om een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

Farming God's Way

De organisatie Home Sweet Home komt met een plan om hier wat aan te doen. 35 gezinnen

worden een jaar lang getraind in de landbouwmethode 'Farming God's Way'. Dit is een methode waarbij niet diep wordt geploegd en op de bodem een laag van bladeren en plantenresten wordt gelegd. Door zo goed te zorgen voor de bodem en liefdevol om te gaan met de natuur, voorkom je erosie, wordt er voldoende water vastgehouden en zijn planten beter beschermd tegen ongedierte en ziektes.

Uw gift is van harte welkom. Voor meer informatie:

<https://www.wildeganzen.nl/projecten/voedselzekerheid>

Namens de Werkgroep Kerk in Actie wens ik iedereen Gezegende Paasdagen toe.

Ria van Voorst, publiciteit

Pasen

**Dit is de nieuwe morgen van het leven,
de dag der dagen daagt!
De nacht sterft, vroege zonnevlekken zweven,
de schepping die een nieuwe orde vraagt.**

**Nu in dit grootse ochtendgloren
De hemel naar de aarde buigt,
Wordt ons een toekomst nieuw geboren.
Sta stil, ontvang, geniet en juich!**

Joke Verweerd

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 19-4-2023 opsturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com.



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com